



Uitleg van onze naam De Parel

In de Bijbel wordt Gods nieuwe wereld vergeleken met een kostbare parel begraven in de grond. Een koopman wil hem zo graag hebben, dat hij alles verkoopt wat hij heeft om hem op te kunnen graven. Wij geloven dat het leven met God zo veel glans geeft, dat we op onze school Zijn wereld willen onderzoeken om samen te ontdekken wat voor moois daarin verscholen ligt.

Het bijzondere aan een parel is de manier waarop hij groeit.

Als in een oesterschelp een klein stukje schelp komt, dan gaat de schelp aan de slag om iedere keer een klein laagje parelmoer eromheen te leggen. Op deze manier wordt er in de loop van de tijd een mooie, glanzende en glimmende parel gevormd.

Kinderen op onze school worden ook beetje bij beetje gevormd totdat ze onze school verlaten. Ieder jaar komt er als het ware steeds een laagje bij. Ieder jaar kunnen ze een beetje meer gaan schitteren en glimmen.

Daar willen we als schoolteam samen met de ouders graag onze bijdrage aan leveren.

Op onze school zijn allerlei verschillende parels die gevormd worden. Vanuit verwondering kunnen we kijken naar de schittering die God iedere parel geeft.



De Parel

onderwijs met de Bijbel als basis

Westersingel 2 2651 CP Berkel en Rodenrijs www.deparel-levwn.nl